

"De Buffel" Nieuwsbrief

voor- en door vrijwilligers

Nummer 2 - december 2020



"De Buffel" Nieuwsbrief

voor- en door vrijwilligers

Colofon

Redactie : Corrie Engelblik
Ed Wijbrands

Info en kopij:

buffel-nieuwsbrief@engelblik.nl

Telefoon: 0181-415043

Lay-out en realisatie:

Jan Engelblik

www.engelblik.nl

Inhoudsopgave

	Pagina
Van de redactie	1
Van het bestuur	2
Op weg naar samenwerking	3 t/m 6
"Wist u dat ?"	7 en 8
"De Pen"	9 t/m 11
Ik ben nieuw op de buffel	12 t/m 14
Ziekenboek	15
Prikbord	16 en 17
Kerstwens	18

Van de redactie

Beste Buffelaars,

Dit is alweer de tweede "Buffel Nieuwsbrief" en ik ben erg blij met de vele leuke en goede kopij, die de redactie van jullie opgestuurd krijgt.

Zoals jullie wellicht al begrepen hebben verzorg ik de lay-out van deze nieuwsbrief. Dat doe ik met het programma *XARA Designer PRO X17*, een programma waarmee websites gemaakt kunnen worden en professioneel drukwerk, wat zo naar de drukker kan. (Voor de liefhebber: het is vector design software.) Verder gebruik ik Adobe Photoshop en Adobe Lightroom. Het is een heel leuke, maar wel tijdrovende hobby. Ik hoop dat we ook volgend jaar, met elkaar, elke maand, een "Buffel Nieuwsbrief" voor- en door vrijwilligers kunnen laten verschijnen.

Groet, tot ziens op de Buffel
Jan Engelblik



"Van het bestuur"

door Ed Wijbrands

Het Dagelijks Bestuur van het 'Museumplatform' (waarin de Hellevoetse musea zijn vertegenwoordigd) is een samenwerking met 'Stichting Promotie Hellevoetsluis' aangegaan. Hiervoor zullen de financiën worden overgedragen en er zullen stappen gezet worden om de Stichting Museum Platform te ontbinden. Dit alles zal in gang gezet worden na ondertekening van de intentieverklaring.

Met vriendelijke groeten,
E.Wijbrands

(Zie ook het artikel van Tom Wensink: "Op weg naar samenwerking" - pagina 3)

Marine Jargon

door Ed Wijbrands



De Koninklijke Marine is een organisatie met eeuwen oude tradities. Die bestaan uit gewoonten, gebruiken, uitdrukkingen en ongeschreven regels. Sommige stammen nog uit de tijd van de Republiek der Zeven Provinciën. Ook zijn veel uitdrukkingen overgenomen van de in 1866 opgerichte Indische Militaire Marine (Maleise uitdrukkingen).

"Baantjesgasten"

Oorspronkelijk de aanduiding van opvarenden die een bepaald beroep uitoefenden. Nu alleen nog gebruikt voor de kleermaker, de schoenmaker, de kapper en de wasser.



"Van het bestuur"

door Ed Wijbrands

Het Dagelijks Bestuur van het 'Museumplatform' (waarin de Hellevoetse musea zijn vertegenwoordigd) is een samenwerking met 'Stichting Promotie Hellevoetsluis' aangegaan. Hiervoor zullen de financiën worden overgedragen en er zullen stappen gezet worden om de Stichting Museum Platform te ontbinden. Dit alles zal in gang gezet worden na ondertekening van de intentieverklaring.

Met vriendelijke groeten,
E.Wijbrands

(Zie ook het artikel van Tom Wensink: "Op weg naar samenwerking" - pagina 3)

Marine Jargon

door Ed Wijbrands



De Koninklijke Marine is een organisatie met eeuwen oude tradities. Die bestaan uit gewoonten, gebruiken, uitdrukkingen en ongeschreven regels. Sommige stammen nog uit de tijd van de Republiek der Zeven Provinciën. Ook zijn veel uitdrukkingen overgenomen van de in 1866 opgerichte Indische Militaire Marine (Maleise uitdrukkingen).

"Baantjesgasten"

Oorspronkelijk de aanduiding van opvarenden die een bepaald beroep uitoefenden. Nu alleen nog gebruikt voor de kleermaker, de schoenmaker, de kapper en de wasser.



"Van het bestuur"

door Tom Wensink

OP WEG NAAR SAMENWERKING

Als bestuur van "de Buffel" zijn wij groot voorstander van een nieuw te vormen nationaal erkend museum waarbij de maritieme geschiedenis van Hellevoetsluis en het eiland Voorne centraal staat.

www.fortresseholland.nl

www.vestingeilandholland.nl

Dat hopen we te bereiken via te sluiten samenwerkingsovereenkomsten. Die ambitie is reden waarom in Hellevoetsluis samenwerking is gezocht met "het Stedsmuseum" en het bestuur van "de Stichting Droogdok Jan Blanken" wat uiteindelijk heeft geleid tot de oprichting van de "Stichting Ontwikkeling & Exploitatie Museumkwartier". Kortweg in de praktijk "Stichting Museumkwartier" genoemd

COLLECTIEVORMING EN SAMENWERKING

Als bestuur liggen wij op koers om in het voorjaar lid te kunnen worden van de Museumvereniging. Het vormen en onderhouden van een museumwaardige collectie is uiteraard de belangrijkste voorwaarde die aan het lidmaatschap van de Museumvereniging is verbonden.

Op dit moment wordt door de werkgroep Museum Buffel hard gewerkt aan de vorming van die collectie. Om dat te kunnen bereiken wordt nauw samengewerkt met het "Stedsmuseum Hellevoetsluis," die eveneens zelfstandig het lidmaatschap van de Museumvereniging Nederland nastreeft. Het Stedsmuseum heeft in haar collectie veel zaken die passen in de beoogde collectie van "de Buffel".

Omgekeerd kunnen er in de te vormen collectie van "de Buffel" ook zaken zijn die voor het Stedsmuseum museumwaardig zijn. De beoogde samenwerking past geheel in de groei naar het op termijn zo gewenste nieuwe erkende van nationaal belang zijnde museum.

SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES

- *Marinemuseum Den Helder*

Gelet op de band met het verleden zoekt het bestuur van "de Buffel" ook samenwerking met andere (museale) organisaties. Zo zijn er contacten gelegd met het "Marinemuseum" in Den Helder.

Het Marinemuseum is eigenaar van het zusterschip van de "Buffel," het "Ramtoreschip Schorpioen".



De geschiedenis van dat schip is vergelijkbaar met de geschiedenis van "de Buffel". Echter, dat schip maakt deel uit van de vaste collectie van het Marinemuseum met alle voordelen die dat met zich kan mee brengen op het gebied van financiering, uitbreiding collectie e.d. Momenteel vinden er met het Marinemuseum gesprekken plaats over mogelijke samenwerking en bruikleenmogelijkheden.

- **Stichting Bonaire**

Een andere tijdgenoot van "de Buffel" is "de Bonaire". Dit schip behoort niet tot de collectie van het Marinemuseum en wordt momenteel door een private stichting gerestaureerd. Het verleden van "de Bonaire" is te vergelijken met de geschiedenis van "de Buffel" en "de Schorpioen". De "Bonaire" heeft van 1877

tot 1902 als oorlogsschip dienst gedaan voor de Koninklijke Marine. Hoewel de schoener er redelijk onschuldig uit zag, was ze dat toch allerminst. Het schip had een formidabele bewapening aan boord. Een 15 centimeter achterlaadkanon, drie 12 centimeter achterlaadkanonnen, twee 3,7 centimeter revolverkanonnen, een 12 centimeter mortier en nog een aantal stukken sloepsgeschut.

In 1902 is "de Bonaire" definitief uit dienst gesteld als varend oorlogsschip. Het werd omgebouwd tot logementsschip en heeft tot 1923 als zodanig gefunctioneerd in Hellevoetsluis en in Dordrecht.



Daarna is het schip verkocht aan de gemeente Delfzijl waar het tot 1988 heeft gediend als logementsschip voor de Zeevaartschool Abel Tasman. Ze is toen zelfs omgedoopt tot "Abel Tasman". Vele generaties stuurlieden hebben daar hun opleiding gehad en bewaren er hun herinneringen aan. Vanaf eind 1996 ligt "de Bonaire" in Den Helder, te wachten op volledige restauratie en rehabilitatie. Een proces dat inmiddels flinke vorderingen heeft gemaakt.



Er is een leuk contact ontstaan met Dick Vries. Hij is (mede) schrijver van het boek Zr Ms. Schorpioen. Wat mij betreft een aanrader omdat haar geschiedenis vergelijkbaar is met de Buffel. De Bonaire is ook in handen van een groep vrijwilligers en zij willen graag van ons leren hoe het schip te exploiteren. Zij

hebben ontzettend veel ervaring met het restaureren van hun Bonaire. Dus binnenkort zijn er gesprekken over hoe we elkaar kunnen helpen.

- Stichting Historyland



Een andere voor de Buffel belangrijke toekomstige partner is de Stichting Historyland. Omdat "Historyland" ook aandacht wil schenken aan de maritieme geschiedenis van Hellevoetsluis en het eiland Voorne wordt momenteel gewerkt aan het plan "Historische Kade." Het bestuur van "de Buffel" is uitgenodigd om aan dat project deel te nemen. Daarbij gaat het dan om het uitbeelden van de marine-geschiedenis in Hellevoetsluis. Voor "de Buffel" als museum belangrijk omdat op die manier de geschiedenis van "de Buffel" tot leven kan worden gebracht op een manier welke op "de Buffel" niet mogelijk is. Daarbij moet je denken aan het vormen van een museumcollectie die niet mogelijk is op "de Buffel" zelf vanwege

"De Buffel" Nieuwsbrief

voor- en door vrijwilligers

Nummer 2 - december 2020

Pagina 6

ruimtegebrek, maar ook aan "beleefactiviteiten" die op de Buffel niet kunnen worden gerealiseerd vanwege de veiligheidsrisico's, geluidsoverlast e.d.

Binnen het project "Historische Kade" zal ook aandacht worden geschonken aan het reddingwezen. Zoals de meesten wel hebben gezien staat er op "Historyland" een reddingboot.

Dat is de "President Jan Lels". Die wordt medio 2021 gerestaureerd in samenwerking met het reddingmuseum "Dorus Rijkers" in Den Helder. Daartoe wordt begin volgend jaar een werkloods gebouwd. In "Historyland" wordt rond het thema reddingwezen een

museumcollectie opgebouwd rond de "President Jan Lels."

Mochten er onder de Buffelaars mensen zijn die aan dat project willen meewerken, dan zijn die van harte welkom.

Stuur dan een mailtje naar:

restauranteproject.jan.lels@gmail.com

Blijf gezond en gauw weer tot ziens op "de Buffel"

Tom Wensink
Voorzitter



"Wist u dat?" door Barend van Horsen

Onstaan en de betekenins van Oorlam

De geschiedenis van deze borrelnaam is behoorlijk ingewikkeld en geeft aan hoe een taal, door de tijd heen, leeft. Halverwege de 17de eeuw waren de Hollanders op Kaap de Goede Hoop gewoon alle Europeanen die daar aankwamen met twee Maleise uitdrukkingen te onderscheiden.

Degenen die regelrecht uit Holland kwamen doopten ze orang baroe datang 'mens die pas is aangekomen, zozeged een groentje'. Degenen die uit Indië kwamen en via de Kaap terugkeerden naar huis kregen de naam "orang lama datang", *mens die lang geleden is aangekomen*, of een ervaren oudgast'. Dit werd uiteindelijk verkort tot "orang lama" en vervolgens verbasterd tot oorlam.

De tijd die de retourschepen aan de Kaap doorbrachten werd oorlammen-tijd genoemd. De matrozen verkochten er allerlei gesmokkelde waar en zetten vervolgens de bloemetjes buiten. Men leert hieruit dat de oorlammen (de oudgasten) veelal echte liefhebbers van de fles waren, die vaak



met een borrelend geluid werd geleegd en zal men het misschien niet ondenkbaar vinden dat het woord oorlam door het borrelend geluid in die van borrel is overgaan.

Anders gezegd: de naam oudgast die "zoop als een ketter", werd daardoor synoniem met 'borrelaar' en vandaar kreeg oorlam behalve 'oudgast' en 'bevaren matroos' de betekenis 'borrel'. Men kan de borrelnaam oorlam dus uitleggen als 'borrel zoals de oorlam, de oudgast, die er graag één lust'.

Oorlam werd ook gebruikt voor het rantsoen jenever dat op vaste tijden aan de matrozen werd uitgedeeld. Aan boord van schepen werd de oorlam bewaard in het oorlamvaatje, een sierlijk ovaal tonnetje met een koperen kraan en dito banden. Een matroos, Dirk Jan genaamd, beschreef in zijn memoires hoe er

"Wist u dat?" door Barend van Horsen

het eind van de 19de eeuw op schepen met dit vaatje werd omgesprongen:

Wanneer het "Tijd van oorlam" was, 's morgens tegen half twaalf, wanneer de Schipper "Handen schoon" ging laten fluiten, bracht de bottelier eigenhandig het vaatje met zijn onderstel naar het voorschip om daaruit aan elke rechthebbende een klein tinnen bekertje jenever ter inhoud van vijf 'vingerhoeden' te gaan schenken. Op een fluitsein en het bijbehorende commando 'oorlam' van de Bootsman, kwam de bottelier naar voren en had de uitdeling plaats volgens de scheepsrol, daartoe door de 'rollezer', de helper van de bottelier, afgeroepen.

In later dagen ging de uitdeling baksgewijze.

Bij bijzondere gelegenheden, bijvoorbeeld bij verjaardagen of als de Schipper tevreden was over hoe de bemanning zich tijdens slecht weer had gehouden, werd er een extra-oorlam uitgedeeld. Ook het rantsoen



Oorlam

jenever dat in Nederlands-Indië aan soldaten werd uitgedeeld werd oorlam genoemd. Bij de marine werd het rantsoen jenever in 1846 beperkt en in 1895 werd de oorlam geheel afgeschaft. Bij het leger gebeurde dat in 1917.

In de literatuur wordt de borrelnaam oorlam meestal aangetroffen in kringen van (voormalige) matrozen of schippers. In het Fries is al in 1835 de uitdrukking gevonden *"als wij lossen en laden, dan mot er ook een earlam wezen."*

Barend van Horsen

Weetje

Stokers bij de marine werden door de Hellevoetse bevolking "stroopies" genoemd, vanwege het eten van gort met stroop.

E.Wijbrands



"De pen"

door Piet Smit



Beste Buffelaars,

Ik ben geboren op 4 juli 1946 en sinds 14 november 2013, dus vanaf de opening, vrijwilliger op de Buffel, nu meer dan zeven jaar.

Er was een vergadering bij Arie van de Ban op kantoor en ik was al een jaar thuis met pensioen, op zoek naar leuk vrijwilligerswerk.

En... daar kwam de Buffel, de "Oude Dame", letterlijk en figuurlijk, mijn leven binnenvaren. Het was liefde op het eerste gezicht.

De geschiedenis van Oud-Hellevoet heeft me altijd geïnteresseerd. Het Droogdok vond ik ook heel aantrekkelijk, maar daar hadden ze toen geen plek voor nieuwe vrijwilligers. De Buffel had wel plek. Daarbij komt ook nog, dat ik de tweede Smit op de Buffel ben in onze familie. Mijn vader, Vol Smit, heeft zijn opleiding op deze boot gehad.

Mijn huidige werkzaamheden zijn divers.

- Openen en sluiten.

- Luiken en ramen controleren en zonodig dicht doen.
- Ik maak zo om de dag een rondje over- en door het schip.
- Lekkage controleren en als er ergens iets gelekt heeft, hoort opruimen daar ook bij.
- Het alarm controleren en aan- en uitzetten. Ook regelmatig....'s nachts!
- Zorgen dat alle lichten uit zijn.
- Contact houden met de centrale en afmelden met de buffelcode.
Best verantwoordelijk werk, dat je goed wilt doen...

Ook vooruit denken hoort daarbij.

Er komt weer een winter aan en de vraag "is er genoeg gasolie?" Zoniet, dan bestel ik regelmatig in de winter gasolie. Uit dit stukje blijkt hopelijk, dat ik het erg naar mijn zin heb op onze boot.

Tot ziens op de Buffel,
Piet



"De pen"

Door Piet Hillebrand

Mijn naam is Piet Hillebrand, ik ben 71 jaar, geboren in Arnhem en ben in 1972 met mijn vrouw Aaltje in Hellevoetsluis komen wonen. Mijn achtergrond is de Middelbare school voor scheepswerktuigkundigen in Nijmegen met de bedoeling om te gaan varen als scheepswerktuigkundige op de koopvaardij.

E.e.a. liep anders vandaar dat mijn carrière begonnen is als operator op een nieuwe plant (MDI plant) bij ICI in Rozenburg. Ik heb 16 jaar bij verschillende plants in de productie gewerkt, toen ik gevraagd werd, na een 3 jarige HBO procescursus te hebben afgerond, om op een proces research laboratorium een technisch laboratorium op te zetten, waar we proces proefopstellingen en pilot plants maakten. Dat heb ik tot mijn 62ste gedaan, waarna ik met pensioen ben gegaan.

De Buffel kwam op mijn pad toen Arie van den Ban, die ik kende van de verschillende lezingen die hij gaf, mij in 2013 opbelde, en mij vroeg of ik vrijwilliger wilde worden op de Buffel. De eerste werkzaamheden, "de Buffel" lag toen nog in het dok, bestonden uit het in kaart brengen van de elektrische installatie, waar schokkend



weinig tekeningen en verdere gegevens van bestonden, maar ook voornamelijk dankzij de arbeid van Hans de Klerk, Jan Langendoen en de helaas overleden Frans Aartsen hebben we nu een veel beter beeld van de elektrische installatie. Verder ben ik betrokken geweest bij verschillende werkzaamheden van de maandagse onderhoudsploeg o.a. de bouw van de nieuwe kassa en horeca unit. Wat ik ook leuk vind om te doen is rondleiden, omdat je meestal bij, in eerste instantie, ongeïnteresseerden, toch interesse weet op te wekken en ook vind ik het leuk om mensen te ontmoeten, die in vroeger tijden nog op de Buffel hebben geslapen. Ik vraag ook meestal aan het begin van een rondleiding of ze geïnteresseerd zijn in geschiedenis, meestal krijg ik dan ontwijkende antwoorden, maar als ik dan gaandeweg de rondleiding gerichte vragen krijg van die mensen, heb ik na afloop toch een goed gevoel. Verder vind ik het ook leuk om af en toe als gastheer op te treden.

(vervolg op pagina 11)



"De pen"

Door Piet Hillebrand (vervolg)

Van Jan Langedoen heb ik de zorg voor het nood- en ontruimingsplan en de ontruimingsoefeningen overgenomen.

Wat ik vooral opmerkelijk vind, dat de sfeer onder de vrijwilligers zo goed blijft en dat is, vind ik, mede te danken aan het bestuur.

Verder wil ik nog een paar foto's, die ik van Hans de Klerk gekregen heb, toevoegen, van de tijd dat "de Buffel" in het Hellevoetse dok lag.



Ik ben nieuw op de Buffel

Nieuwe vrijwilligers stellen zich voor.

Nabil Abdo



Ik ben Nabil Abdo, geboren in Ibb / Jemen, op 9 augustus 1980 en ben dus 40 jaar oud. Mijn vrouw en ik hebben drie zoons.

In Jemen ben ik vooral werkzaam geweest in de logistiek, public relations, boekhouding en managementadministratie.

In 2018 ben ik naar Nederlands gekomen en heb eerst in Deventer gewoond. Daarna zijn wij verhuisd naar Hellevoetsluis.

Omdat ik graag mensen wilde ontmoeten en mij nuttig wilde maken, heb ik vrijwilligerswerk gezocht. Zo ben ik in juli 2019 op de Buffel gekomen, waar ik het erg naar mijn zin heb. Het vrijwilligerswerk vind ik leuk en interessant. Ik houd mij bezig met het onderhoud en ben gastheer. Mijn collega's op de Buffel zijn erg aardig en behulpzaam. Ik heb veel van ze geleerd.



Tot ziens op de Buffel
Nabil

Nabil in "Het Zonnetje"

Zie pagina 13





Foto's: Wil de Filippi en Will Wiegel



Groot Hellevoet.nl

Nabil Abdo in het zonnetje

Donderdag 19 november is Nabil met een smoes naar de Buffel gelokt, waar hij door Paul Deur namens "Groot Hellevoet.nl" in "Het Zonnetje" werd gezet.

Klik [HIER](#) of op het artikel hieronder om "Groot Hellevoet" te openen. *

* U wordt dan gevraagd toestemming te verlenen. Dat kunt u veilig doen.



Ik ben nieuw op de Buffel

Nieuwe vrijwilligers stellen zich voor.

Jan Engelblik

Ik ben 73 jaar, getrouwd met Corrie, vader van 2 zoons en opa van 4 kleinkinderen en woon in Brielle.

Mijn hobby's zijn fotograferen en websites maken (en nieuwsbrieven).

In deze vreemde tijd wordt het vrijwilligerswerk op de Buffel gehinderd door Corona en worden de onderlinge sociale contacten moeilijker. Toen kwam het idee bij Corrie op, *en ze keek daarbij heel vragend in mijn richting 😊*, om voor de Buffel een nieuwsbrief te gaan maken, voor- en door vrijwilligers. Dat is de reden dat ik mij weer heb aangemeld als vrijwilliger op de Buffel. Ik ken jullie als een zeer actieve groep, met een heel goede onderlinge sfeer. Dat heb ik zelf mogen ervaren, toen ik dit jaar 10 weken in een revalidatiekliniek in Spijkenisse moest doorbrengen en van jullie veel leuke kaarten heb gekregen. Dat was heel erg fijn! *Daarvoor hartelijk bedankt!*

In mijn werkzame leven ben ik directeur geweest van een school voor primair onderwijs en daarna teamleider van P&O'ers bij het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR). Ik was daar ook mediator.



Na mijn pensionering ben ik met veel plezier vrijwilligerswerk gaan doen en doe dat nog steeds:

- TaalPunt Brielle: Taal- en jobcoach voor niet-Nederlandstaligen, helpen o.a. bij het maken van CV's.
- Bestuurslid en webmaster van de EHCN, [Eriba HYMER Club Nederland](#), waar ik ook de nieuwsbrief verzorg.
- Bestuurslid en webmaster (bijna 36 jaar) van het [Havlickuv Brod Brielle Comité](#), een jumelage met Havlíčkův Brod (Tsjechië), waar ik ook de nieuwsbrief verzorg.
- Webmaster bij ["Stinzentuin Mildenburg"](#) (Zuid-Hollands Landschap), waarnaast ik ook de maandelijkse nieuwsbrief verzorg.
- Lid "Kerstboomgroep Brielle": het realiseren en versieren elke jaar van een meer dan 11 meter hoge kerstboom op de Markt in Brielle.
- Sinds kort weer vrijwilliger op de Buffel, waar ik met veel plezier de lay-out van deze nieuwsbrief verzorg.

Tot ziens op de Buffel!

"De Buffel" Nieuwsbrief

voor- en door vrijwilligers

Nummer 2 - december 2020

Pagina 15

De ziekenboeg

Aan alle zieke medewerkers van "De Buffel"

Van harte beterschap

"De Buffel" Nieuwsbrief

voor- en door vrijwilligers

Nummer 2 - december 2020

Pagina 16

Prikbord

Beste Buffelaars,

Wat een mooi initiatief deze nieuwsbrief. Ziet er perfect uit en leuk om te lezen, ook als "buitenstaander".

Ik lees veel mooie berichten en ik hoop jullie allemaal in betere tijden weer een keer te ontmoeten.

Met vriendelijke groet

Margriet den Brok

wethouder gemeente Hellevoetsluis



Op woensdag 23 december ontvangen we op de Buffel gezinnen van de voedselbank Hellevoetsluis. Zij kunnen zich met een voucher aanmelden voor een gratis bezoek aan de Buffel of aan het Droogdok. Elk kwartier wordt er een gezin toegelaten tussen 11 en 15 uur.

Wil De Filippi

Naast de Buffel wordt gebouwd, zoals je weet. De mensen die hun voorkeur recht voor onze gangway hebben, vinden het fantastisch en ze hebben een tijdje geleden al een bezoekersjaarkaart of zoiets gekocht. Dan kan de visite, als die er is met hen aan boord gaan. Ik heb ze zelf in 't voorjaar nog gesproken.

Cock

Willen jullie als vrijwilliger zelf ook iets op het prikbord plaatsen?
Stuur een bericht naar:
buffel-nieuwsbrief@engelblik.nl
(Max. 70 woorden)

Prikbord

Speurpietentocht

De "Speurpietentocht" was een groot succes!

Linda Poldervaart-Nolles:

"Jullie hebben deze twee echt een superdag bezorgd.

Bedankt!"





Het
bestuur

en de

redactie

wensen

jullie een

een heel fijn

Kerstfeest

en een gezond

tweeduizendeenenentwintig